

Datum:
11/04/2013

PERSBERICHT

RODE LIEVEHEER UIT 1883 WEER OP Z'N PLAATS



Op de hoek van de Langstraat en de Dingestraat in Millen is het gietijzeren devotiekruis 'De Rode Lieveheer' na restauratiewerken weer op z'n oorspronkelijke plaats gezet. Het kruis (dat rood geverfd is) dateert uit 1883 en maakt deel uit van een landschapselement, gevormd door meidoornstruiken.

Marina Pauly, schepen bevoegd voor Erfgoed: "Het veldkruis werd ook gebruikt als missiekruis en heeft een belangrijke historische waarde. N.a.v. de werken aan de Millerbeek, is het kruis door onze eigen Technische Dienst verwijderd. De bestaande schade aan het kruis werd hersteld door diezelfde dienst, aangezien het voornamelijk om las-, reinigings- en schilderwerken ging. We hadden daarvoor de schriftelijke toestemming gekregen van het Vlaamse agentschap "Onroerend Erfgoed."

De werken werden in het voorjaar van 2013 uitgevoerd, maar door de lange winter zijn we pas vorige week met het terug plaatsen kunnen beginnen.

Ter info:

De benaming 'Rode Lieveheer' heeft niets te maken met de dorpspolitiek in Millen. Omdat er in Millen ook een 'Blauwe Lieveheer' staat, wordt soms verwezen naar de rode en de blauwe partij van Millen. Men vergist zich omdat deze twee dorpspartijen pas vanaf 1893 ontstonden, na de invoering van het meervoudig stemrecht en na de

gemeenteraadsverkiezingen van 1895. De benaming heeft dus louter met de kleur van het kruis te maken.

-Einde persbericht -

Voor meer informatie:

Marina Pauly, schepen van Communicatie - tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04 -

marina.pauly@riemst.be

Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel. 012 44 03 05 - gsm 0475 62 52 82 -

lieve.ketelslegers@riemst.be